

BOKTIPSET

HISTORISKA KATTER

Författare: Erik Fichtelius

Bokförlaget Langenskiöld 2018

Vilken underbar läsning jag haft i sommar. Erik Fichtelius såsom reporter och nu också med en bra journalistisk framställning av katter som i stort och smått förändrat världen. Han har med omsorg valt ut arton katter från sentida litteratur, reklam och katter från mediavärlden, som på något sätt har påverkat vårt sätt att se på katter. Erik har flyt i sitt sätt att berätta, så boken är lättläst och de olika katterna presenteras i korta kapitel, som gör att boken passar som kvällslektyr.

Framsidan på boken pryds av en bild, målad av Sabine van Driessches, av en katt istället för den berömda målningen Jan Vermeers "Flicka med pärlörhänge".

I förordet skriver Erik att omslagsbilden inte bara fångar flickan som en katt utan illustrerar också mänsklighetens förhållande till katten som djur, eftersom vi människor gärna tillskriver katten egenskaper, utseende och förmågor som är mänskliga.



De katter som det skrivits böcker om är Oscar – sjukhuskatten med märkliga egenskaper och Dewey – bibliotekskatten. Det finns också ett kapitel om Hemingways katter.

Några katter är mer berömda än andra. En av dem är Morris – stjärna i TV-reklamen, en hittekatt som enligt rykten skulle avlivas på ett katthem, men som istället hamnade hos Bob Martwick och som såg möjlighet att se till att den stiliga brandgula katten fick ett bra liv samt att Bob själv blev en förmögen betjänt, tränare och dramlärare till katten.

En annan celeber kisse är Choupette – katten på catwalken. Ägaren till Choupette är den franske modeskaparen Karl Lagerfeld. Hon är en vacker Birma som verkligen lever lyxliv.



En tredje berömd katt är Tama, Hon är kanske inte så känd här, även om Aftonbladet publicerade en artikel då Tama gick bort. Då hon dessutom upphöjdes till Shinto-gudinna. Hon räddade en hel järnvägslinje från att läggas ned genom att bli utnämnd till stationsmästare. Folk vallfärdade verkligen till stationen där Tama huserade. När Tama gick bort ersattes hon av Nitama. På stationen finns det souvenirbutiker som gör lysande affärer.

Katter inom storpolitiken är givetvis katten på nr 10 Downing Street och Bill Clintons katt Socks.

För mig är nog höjdpunkten Eriks egna bidrag om hans katt Bits som räddade Sverige från galna ko-sjukan. Upprinnelsen till historien är att Bits tappar hår på sin svans och Erik och hans kolleger på Dagens Eko-redaktionen börjar fundera vad katt- och hundmaten egentligen innehåller. Så om du är intresserad av att själv veta mer, så uppmanar jag dig att inhandla denna underbara bok.

Läste och skrev gjorde Anqi Lindblom Alm