

Sommar och katt – vilken kombination!

Sommar och katt, två ord som tillsammans kan bilda ordet sommarkatt.

Ordet sommarkatt kan ha olika betydelser – Är det LJUVLIGA KATTER PÅ GRÖNBETE eller KATTER SOM MÅSTE LÄMNAS BORT UNDER SOMMAREN eller betyder det rätt och slätt ÖVERGIVEN KATT?

ÄR KOM SOMMAREN över oss i Olvondalen med värme och ljumma nätter. Mina katter njöt av sommarluft, sommargräs, sommarvind och sommarmus. För mig blir begreppet sommarkatt just detta: friheten för mina katter på Olvondalens jaktmarker. Men andra människor lägger naturligtvis helt andra aspekter på ordet sommarkatt. Minns ni, liksom, jag uppmaningar från kattorganisationer och frivilligföreningar om att låta bli att skaffa sig sommarkatt. I det sammanhanget betyder ordet sommarkatt en önskad liten katt att kela med på sommatorpet och som sedan överges när hösten kommer. Problemet med övergivna katter kvarstår tyvärr och på TV:s ABC-nyheter förekom nyligen ett reportage om en kvinna i Vaxholm som just nu huserade 30 katter i sin tvårumslägenhet: Katterna var övergivna och behövde nya hem och TV-tittarna ombads att glänta på sin dörr och släppa in åtminstone en katt i sitt hem. Ett tårdrypande reportage som kanske ger några av dessa kissar ett nytt hem och en varm famn att få hoppa upp i.

Tisdagen den 10 juli läste jag i Dagens Nyheter om Sommarkatt. Catharina Grünbaum skriver där om ett nytt fenomen. Ordet sommarkatt har plötsligt ändrat betydelse. Nu verkar trenden att ha katt på höst vinter och vår ha vänt; att ha katt då är inte längre bekymmersamt. Kattlåda, torrfoder, burkmat, p-piller och klösbräda gör livet lätt. Det är istället så att problemen uppstår när semestern närmar sig. Vem tar hand om kissekatterna när husse och matte vill iväg på semestertripp till Toscana, målarkurs i Provence eller golfsemester i Spanien? Ordet sommarkatt har fått en ny innebörd: "Mjau, vem tar hand om mig i sommar?" är vad det betyder.

Just denna sommar kan jag bara nicka och håller med Catharina Grünbaum om den förändrade betydelsen. Nog är det problem att äga katter och samtidigt vilja resa iväg på semester utan katterna.



Somnardrömmar

Jag har tagit emot ett antal förfrågningar över "abysomalihemsidans mail" och per telefon om jag känner till någon bra kattvakt. De flesta som jag pratat med vill inte skicka katten/katterna på pensionat, utan ser helst att katterna får vistas i sin vanliga miljö, med inhyst "standby"-huse eller matte I sommar har sonen fått vara Kattvakt med stort K. Först var det tre ljuvliga abykatter som han sällskapade med under fyra veckor. I avtalet ingick förutom katterna egen lägenhet i närheten av sommararbetsplatsen samt bredbandsuppkoppling – något som gjorde valet lätt. Efter det blev det en fyradagars vistelse på Söder i Stockholm. Men det kunde blivit fler "ta-hand-om-projekt" om inte en mor-mor besinnat sig och insett att det är lämpligare att pensionärer tar semester en annan tidpunkt än i juli och om vi inte lyckats placera ut de tre somalikatter som miste sin husse i juni. För Mona Näsman och för oss i Olvondalen blev det ett par intensiva dagar att försöka hitta ny matte eller husse till tre äldre somalikatter.

Operation katträddning

Allt började en varm torsdag i början på juli med ett telefonsamtal ifrån en äldre herre som sade sig "Bara vara granne, som skulle ta hand om katterna när husse var på semester".

"Jaha", svarade jag och undrade för

mig själv vad denne äldre herre egentligen ville och hur han lyckats få tag på mitt semestertelefonnummer. Samtalet fortsatte och jag började ana att något sorgligt hade hänt. Husse hade inte kommit hem på utlovad tid och efter en vecka hade grannen tagit kontakt med polisen. Eftersökning startade och tragiskt nog visade det sig att husse omkommit i en kanotlycka. Nu startade operaton katträddning: Jag och grannen tog kontakt med Mona som i sin tur lovade att ta kontakt med kattvänner runt om i landet samt lägga ut en speciell knapp; "sorgeknappen" på hemsidans första sida. Jag tog kontakt med min son och vår gode vän Andreas som lovade att låta katterna få en fristad i vår lägenhet i stan. Visserligen tvekade sonen, eftersom det är en sak att ta hand om friska pigga katter och det är en helt annan sak att ta hand om tre katter som troligen senare måste avlivas. För vem kan tänka sig att ta emot tre äldre katter på ett bräde? Mona åtog sig att transportera katterna till vår våning på söndag kväll. Andreas och hans dotter Clara tog emot tre pigga, vackra somalikatter som snosade runt och bekantade sig med sitt nya revir. Clara borstade dem och alla katterna njöt av behandlingen. Mona for hem och då kom SAMTALET... från husses exustru. Hon hade nu fått vetskap om den tragiska olyckan och bestämde sig genast för att ta hand om katterna. Redan samma kväll hämtade hon en av "sina" katter och nästa dag flyttade de övriga två hem till henne. Några dagar senare kom en glad rapport från "nygamla" matte. Trångt i sängen var det, men katterna stormtrivdes.

Slutet gott, allting gott blev det på den här historien. Mona, min son Daniel, gode vännen Andreas och hans dotter Clara och vi i Olvondalen kunde pusta ut. Jag vill härmed framföra ett varmt tack till er alla som ingick i operation katträddning.

Anqi Lindblom-Ahlm